

Καλησπέρα σας.

Φίλες και φίλοι

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές

Επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την μεγάλη τιμή που μου έκαναν να είμαι ένας από τους ομιλητές.

Να ευχαριστήσω και να συγχαρώ όλους εσάς για την συμμετοχή και την παρουσία σας σ' αυτή τη μεγάλη εκδήλωση – συγκέντρωση.

Συγκέντρωση που δείχνει με ξεκάθαρο τρόπο την πρόθεση, θέση, θέληση και απόφαση όλων μας, κυρίως όμως των ίδιων των κατοίκων της περιοχής, να ενώσουμε τις δυνάμεις μας και να σταθούμε απέναντι στις εξελίξεις που δρομολογούνται.

Δεν έχουμε το δικαίωμα να επιτρέψουμε η περιοχή να γίνει ένα νέο αμερικανοΝΑΤΟϊκό ορμητήριο πολέμου και στόχος απαντητικών πληγμάτων και θα πρέπει να αγωνιστούμε να αποτρέψουμε μια τέτοια εξέλιξη.

Οι τεκμηριωμένοι φόβοι σας και η δικαιολογημένη αγωνία σας για τις εξελίξεις στην περιοχή οδήγησαν στην σημερινή εκδήλωση / συγκέντρωση.

Ένα ακόμα αγωνιστικό βήμα απάντησης, αντίστασης, αντεπίθεσης, ανατροπής.

Δεν μπορεί ο οιοσδήποτε να μην χαιρετίσει την αγωνιστική έκφραση της δυναμικής αντίθεσης όλων σας, που εκφράζεται με αυτό το μαζικό τρόπο.

Φίλες και Φίλοι

Ορισμένοι από εσάς, λόγω της ιδιότητάς μου πιθανότατα θα αναρωτηθήκατε «τι ζητάει η αλεπού στο παζάρι»;, δηλαδή, τη δουλειά έχει ένα πρώην στελέχους των ενόπλων δυνάμεων σε μια τέτοια εκδήλωση.

Η επαγγελματική ενασχόληση για πάνω από 35 χρόνια με τα θέματα της άμυνας αλλά και θέματα του ΝΑΤΟ, της ΕΕ και των κατ' επίφαση λεγομένων διμερών ή πολυμερών αμυντικών συμφωνιών, οδήγησαν τα βήματα μου, όπως και αρκετών άλλων συναδέλφων, στο δρόμο του κινήματος ειρήνης.

Αποτελεί λοιπόν χρέος, καθήκον, να καταθέσουμε τα ελάχιστα ψήγματα της γνώσης που αποκτήσαμε, προκειμένου, μετά την αξιολόγησή τους, να τα εντάξετε στην φαρέτρα σας για την ενίσχυση του αγώνα εναντίον της εγκατάστασης και παρουσίας των

ΑμερικανοΝΑΤΟικών στην Αλεξανδρούπολη, τις άλλες περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και σε όλη την επικράτεια.

Ας πάρουμε τα πράγματα με τη σειρά.

Για σχεδόν 70 χρόνια, δηλαδή από την ένταξη της χώρας στο ΝΑΤΟ όλες οι αστικές κυβερνήσεις περπατάνε χέρι χέρι με τις ΗΠΑ για να εξυπηρετήσουν τους τάχα κοινούς στρατηγικούς στόχους αλλά που στην ουσία εξυπηρετούν τους στόχους των ΗΠΑ.

Ο χρόνος είναι περιορισμένος για να αναπτύξει κάποιος το ιστορικό των Ελληνοαμερικανικών σχέσεων και τα αρνητικά αποτελέσματά τους. Γι' αυτό, απλά θα υπενθυμίσω ότι, στις 6 Νοεμβρίου του 1990 τέθηκε σε ισχύ η συμφωνία αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των ΗΠΑ. Της συμφωνίας δηλαδή για τις βάσεις που όλο έφευγαν και όλο εδών ήταν, είναι και συνεχώς αυξάνονται και η οποία είχε διάρκεια ενός έτους το οποίο κράτησε 20 ολόκληρα χρόνια για να πάμε τώρα στην καινούργια συμφωνία που τάχα είναι για 5 χρόνια αλλά στην πραγματικότητα δεν έχει τέλος. Πάντα οι κυβερνήσεις βρίσκουν κατάλληλο περιτύλιγμα για να κρύψουν την πραγματικότητα από τον λαό και να χρυσώσουν το χάπι.

Γυρνώντας στο σήμερα και για να δείξω ότι όλες οι αστικές κυβερνήσεις τραβάνε στον ίδιο δρόμο και η μία συνεχίζει από εκεί που σταμάτησε η προηγούμενη παραθέτω αποσπάσματα από την ομιλία του πολύ δραστήριου πρέσβη των ΗΠΑ Πάϊιατ στο συνέδριο του «Economist», το 2019 περιγράφοντας τι ανέμεναν οι ΗΠΑ από την κυβέρνηση ΝΔ, επιταχύνοντας πάνω στο δρόμο που τους έστρωσε ο ΣΥΡΙΖΑ : **«προχωρούμε με "τέρμα ταχύτητα" τις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας εν μέσω της πολιτικής μετάβασης της Ελλάδας»** και συνέχισε, **«η εμπιστοσύνη και η υποστήριξή μας στη νέα κυβέρνηση δεν θα μπορούσε να είναι ισχυρότερη.** Αυτή είναι μια στιγμή μεγάλης αισιοδοξίας στις σχέσεις ΗΠΑ - Ελλάδας, αλλά και απaráμιλλη ευκαιρία», αναγνωρίζοντας βέβαια ότι **«η κυβέρνηση Τσίπρα έκανε τόση πολλή καλή δουλειά για να βοηθήσει την Ελλάδα να ενισχύσει τους δεσμούς της με την Αμερική»** ώστε η χώρα **«έχει μετατραπεί από πηγή προβλημάτων σε πηγή λύσεων για τη στρατηγικά σημαντική περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου»**, **«ένας πυλώνας σταθερότητας σε μια δύσκολη περιοχή, και μια χώρα που μοιράζεται βασικούς στρατηγικούς στόχους με τις ΗΠΑ σε ένα τόξο 270 μοιρών, από τα Δυτικά Βαλκάνια έως τη Μαύρη Θάλασσα, την Ανατολική Μεσόγειο και τη Μέση Ανατολή».**

Και συνέχισε : **«προσδοκούμε συνεχή και ευρεία πολιτική στήριξη στην Ελλάδα για την προώθηση της συμμαχίας μας»..** λέγοντας «Είμαστε ενθουσιασμένοι να οικοδομήσουμε πάνω στον Στρατηγικό Διάλογο του 2018 για να αποδείξουμε μελλοντικά τα κέρδη της συμμαχίας ΗΠΑ - Ελλάδας, ειδικά για την Ενέργεια, το διμερές εμπόριο, την άμυνα, την περιφερειακή σταθερότητα και τους δεσμούς μεταξύ των ανθρώπων. Έχω μιλήσει με αρκετούς νέους υπουργούς για να συζητήσουμε τομείς στους οποίους μπορούμε να ενισχύσουμε τη συνεργασία και **ενθαρρύνομαι από την επιθυμία τους να δράσουν γρήγορα και αποφασιστικά για να εμβαθύνουν τους δεσμούς μας».**

Ο πρέσβης των ΗΠΑ κυνικότατα είπε ότι :

1^{ov} : Ο στρατηγικός διάλογος ξεκίνησε επί ΣΥΡΙΖΑ το 2018 και οδήγησε μεταξύ άλλων και στην νέα Ελληνοαμερικανική συμφωνία.

2^{ov} : Ο ΣΥΡΙΖΑ με το νόμο 4609 του 2019 ρύθμισε θεωρητικά / λεκτικά εκ νέου τα θέματα της υπηρεσίας υποδοχής πλοίων και πολεμικής χρησιμοποίησης λιμένων. Δηλαδή κατέργησε το ν.δ 3884/1958 και στο νέο νόμο έβαλε σχεδόν αυτούσιο το άρθρο ίδρυσης της υπηρεσίας του ν.δ που κατέργησε . Συμπλήρωσε / προέβλεψε τη συμμετοχή στις σχετικές με τους λιμένες ομάδες εργασίας των εμπειρογνομόνων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή άλλων διεθνών οργανισμών και επιτροπές (δηλαδή σε κάθε λιμάνι που ο υπουργός θα καθορίσει ότι θα υπάρχει αντίστοιχη επιτροπή) και τέλος εξουσιοδοτεί για την έκδοση Π.Δ με τα οποία θα καθορίζονται τα λιμάνια που θα συγκροτηθούν οι επιτροπές αυτές και τον τρόπο που θα στελεχωθούν. Δηλαδή από την πίσω πόρτα και χωρίς καμία διαφανή και ξεκάθαρη διαδικασία μπορεί να γίνει κάθε λιμάνι και μια μικρή ή μεγάλη βάση ελλιμενισμού ξένων πολεμικών πλοίων.

3^{ov} : Η Ν.Δ στις 30 Ιανουαρίου 2020 κύρωσε το πρωτόκολλο τροποποίησης της συμφωνίας αμοιβαίας αμυντικής συνεργασίας μεταξύ της κυβέρνησης της Ελληνικής Δημοκρατίας και της κυβέρνησης των ΗΠΑ του 1990, το οποίο είχε προετοιμαστεί και συμφωνηθεί από την κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, με το οποίο πέρα των άλλων διατηρούσε τις υπάρχουσες σε λειτουργία αμερικανικές βάσεις και επιπλέον προσέθετε την αεροπορική βάση της Λάρισας, τη βάση αεροπορίας στρατού στο Στεφανοβίκη, άλλες άγνωστου αριθμού εγκαταστάσεις των Ελληνικών Ε.Δ που θα συμφωνούνται αμοιβαία με εσωτερικές διαδικασίες και το λιμάνι

της Αλεξανδρούπολης και άλλες τοποθεσίες που αμοιβαία θα συμφωνούσαν τα μέρη με εσωτερικές διαδικασίες (δηλαδή χωρίς έλεγχο και διαφάνεια).

Και μετά η κυβέρνηση της Ν.Δ, συνεπής απέναντι στις ΗΠΑ υπέγραψε τη νέα Ελληνοαμερικανική συμφωνία που μετατρέπει όλη τη χώρα σε αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση. Πριν να στεγνώσει καλά καλά το μελάνη των υπογραφών, στις 14 Οκτωβρίου αυτή η συμφωνία τροποποιήθηκε με την υπογραφή νέας στην Ουάσιγκτον που υπογράφηκε η λεγόμενη «Εφαρμοστική Διευθέτηση» αυτής της συμφωνίας, που ανοίγει διάπλατα το δρόμο, για την υλοποίηση όσων προβλέπονται στα άρθρα της.

Αυτή είναι μια εξέλιξη που μετατρέπει πραγματικά κι όχι δυνητικά, ολόκληρη τη χώρα σε μια απέραντη επιθετική βάση εξόρμησης των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων.

Ταυτόχρονα όμως την κάνει και στόχο των αντίπαλων ιμπεριαλιστικών κέντρων.

Αυτή είναι η συμφωνία που βάζει στο μάτι του κυκλώνα και την Αλεξανδρούπολη, όλους εσάς και τα παιδιά σας.

Η νέα αυτή συμφωνία, το τροποποιητικό πρωτόκολλο, όπως επίσημα αποκαλείται, αναφέρει συγκεκριμένες τοποθεσίες που οι αμερικανοί έχουν επιλέξει να αναπτύξουν πρόσθετες δυνάμεις τους.

Μεταξύ άλλων είναι:

- Το στρατόπεδο «Γιαννούλη» στην Αλεξανδρούπολη το οποίο επιλέχτηκε λόγω της εγγύτητας του με το λιμάνι και το αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Το λιμάνι και το αεροδρόμιο τα οποία τα τελευταία χρόνια δέχτηκαν πολύ μεγάλο αριθμό Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων οι οποίες προωθήθηκαν στη συνοριογραμμή με τη Ρωσία. Άλλωστε, αυτές τις μέρες εντείνονται οι προετοιμασίες, καθώς αναμένεται νέα φουρνιά αμερικανικών πλοίων, που θα φέρουν τεράστιες δυνάμεις στην Ευρώπη, μαζί με τον οπλισμό τους και μέσα (οχήματα, άρματα, ελικόπτερα κ.λπ.), ενώ ταυτόχρονα θα απομακρύνουν δυνάμεις που αναπτύχθηκαν στο «ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων» το προηγούμενο διάστημα.
- Το στρατόπεδο «Γεωργούλα» στη Νέα Ιωνία του Βόλου. Ο χώρος αυτός συνδυάζει την εγγύτητά του τόσο με την παρουσία των Αμερικανών στην αεροπορική βάση της Λάρισας, όσο και με την βάση της Αεροπορίας Στρατού στο Στεφανοβίκειο.

- Το Πεδίο Βολής στο Λιτόχωρο στην Πιερία. Είναι μια υποδομή που έτσι κι αλλιώς αξιοποιούσαν για ασκήσεις και βολές τα αμερικανικά πληρώματα των ελικοπτέρων και οι πεζοναύτες τους, που αναπτύσσονταν περιοδικά στη χώρα όλα τα τελευταία χρόνια, ήδη από την εποχή ΣΥΡΙΖΑ. Επιπλέον, η περιοχή διαθέτει ιδανικές ακτές για αποβάσεις στρατιωτικών δυνάμεων, μεγάλης κλίμακας. Και είναι ιδανικές για τους αμερικανονατοικούς γιατί επιλέον βρίσκονται πάνω σε οδικούς άξωνες που οδηγούν ταχύτατα στις Βαλκανικές χώρες.

- Τέλος, επεκτείνουν κι άλλο τις εγκαταστάσεις των Αμερικανών στη ναυτική τους βάση στη Σούδα, επιτρέποντας τη στάθμευση, διεκπεραίωση και υποστήριξη ακόμα περισσότερων μονάδων και μέσων τους.

Τις υπογραφές της συμφωνίας και τις προβλέψεις της, έσπευσε να χαιρετίσει η ίδια η διοίκηση των αμερικανικών Ενόπλων Δυνάμεων που σταθμεύουν στην Ευρώπη, χαρακτηρίζοντας την συμφωνία αυτή, θεμέλιο λίθο, «με όρους ενδυνάμωσης και εμβάθυνσης των αμυντικών μας σχέσεων με την Ελλάδα».

Ο πρέσβης των ΗΠΑ Πάιατ, αφού εκθείασε την πρόοδο που συντελέστηκε στην σύνταξη αυτών των συμφωνιών την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, δήλωσε πως «Είναι αξιοθαύμαστη η απόσταση που καλύψαμε έκτοτε».

Το ανησυχητικό βέβαια στις δηλώσεις Πάιατ, δεν είναι οι αναδρομές του.

Είναι η προαναγγελία των μελλούμενων.

Εστιάζοντας σε αυτήν τη «σημαντική πρόοδο», προανήγγειλε τα ακόμα χειρότερα, δείχνοντας ότι έχουν κι άλλα τέτοια σχέδια για το άμεσο μέλλον.

Μετέφερε «το σαφές μήνυμα από την πλευρά των ΗΠΑ ότι οι αμυντικές μας σχέσεις – όπως είπε - βρίσκονται μεν σε κορύφωση αλλά όχι ακόμη στην κορυφή», όπως και ότι «θα συνεχίσουμε να χτίζουμε και να επεκτείνουμε αυτές τις σχέσεις». Δηλαδή νέες βάσεις.

Αυτό δείχνει πως με την πολιτική των διαδοχικών ελληνικών κυβερνήσεων, το βαρέλι δεν έχει πάτο.

Πριν καλά - καλά στεγνώσει το μελάνι της νέας κατάπτυστης Συμφωνίας, φαίνονται ήδη τα αποτελέσματά της.

Το τελευταίο διάστημα στην αεροπορική βάση Λάρισας, που στην πράξη πλέον λειτουργεί ως κόμβος υποστήριξης και διασποράς αμερικανικών αεροπορικών δυνάμεων στην

ευρύτερη περιοχή, ολοκληρώθηκε η μεταστάθμευση 15 μαχητικών αεροσκαφών «F-15» της (USAFE) Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ που επιχειρεί στην Ευρώπη και του προσωπικού υποστήριξης στην 110 Πτέρυγα Μάχης.

Τα αμερικάνικα πολεμικά αεροσκάφη, μετά τη μεταστάθμευσή τους από τις ΗΠΑ στη Λάρισα, τι έκαναν; Προχώρησαν σε «ταχεία εκ νέου ανάπτυξη σε αεροπορικές βάσεις σε Βουλγαρία και Ρουμανία όπου ολοκλήρωσαν αεροπορικές επιχειρήσεις με συμμάχους της Μαύρης Θάλασσας».

Εστιάζοντας όμως στην περιοχή, στην Αλεξανδρούπολη και για να καταλάβουμε απλά τον επικίνδυνο ρόλο που η κυβέρνηση καλεί να παίξει η Αλεξανδρούπολη και η ευρύτερη περιοχή σαν το νέο ορμητήριο πολέμου εντάσσοντας την στα ΑμερικανοΝΑΤΟϊκά σχέδια στο πλαίσιο του ανταγωνισμού των ΗΠΑ με τη Ρωσία και την Κίνα, αρκεί να δούμε τα όσα δημόσια δήλωσε ο πρωθυπουργός σε συνέντευξή του στην Washington Post.

«Το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης που βρίσκεται στη Βορειοανατολική Ελλάδα πολύ κοντά στην Τουρκία, θα αποτελέσει το φυσικό σημείο εισόδου για τα στρατεύματα των ΗΠΑ ή του ΝΑΤΟ στην περιοχή της Ανατολικής Ευρώπης».

Χαρακτηριστικά επίσης είναι, τόσο τα όσα αναφέρονται σε ενημερωτικό δελτίο της 598 Αμερικανικής Ταξιαρχίας Μεταφορών: «Το στρατηγικά τοποθετημένο λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει αναδειχθεί σε ζωτικό και ιδιαίτερα ικανό συγκοινωνιακό κόμβο για τις δυνάμεις του Αμερικανικού Στρατού στην Ευρώπη», όσο και οι δηλώσεις του Διοικητή της παραπάνω ταξιαρχίας συνταγματάρχη Τζόσουα Χερς, ότι: *«αυτό το λιμάνι θα μας επιτρέψει να μετακινήσουμε δυνάμεις μάχης, γρήγορα και αποτελεσματικά, σε ένα όλο και πιο κρίσιμο μέρος της περιοχής επιχειρήσεών μας».*

Από το 2019 το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης έχει παίξει καθοριστικό ρόλο σε μεγάλης κλίμακας ασκήσεις και επιχειρήσεις του ΝΑΤΟ υπό την ηγεσία του στρατού των ΗΠΑ, όπως οι ασκήσεις «Defender Europe» και οι επιχειρήσεις «Atlantic Resolve» (που ξεκίνησαν το 2014 με τα γεγονότα στην Κριμαία).

Πάνω από 1.000 στρατιωτικά οχήματα και 120 ελικόπτερα αναμένεται να περάσουν τις επόμενες μέρες από τις εγκαταστάσεις του λιμανιού, ενώ στην πόλη βρίσκονται ήδη περισσότεροι από 400 αξιωματικοί του αμερικανικού στρατού.

Η μετακίνηση αφορά εναλλαγή δυνάμεων δηλαδή των μέσων που έχουν αναπτυχθεί στην Ανατολική Ευρώπη στο πλαίσιο της επιχείρησης «Atlantic Resolve» οι οποίες και θα αναδιπλωθούν στην Ελλάδα για να επιστρέψουν στις ΗΠΑ και στο ονομαζόμενο από τους αμερικανούς ευρωπαϊκό θέατρο επιχειρήσεων θα αναπτυχθούν νέες δυνάμεις.

Η Διοίκηση χερσαίων δυνάμεων των ΗΠΑ στην Ευρώπη και στην Αφρική (U.S. Army Europe and Africa command) από την έδρα της στο Βισμπάντεν της Γερμανίας ανακοίνωσε ότι μεταξύ 1^{ης} και 11^{ης} Δεκεμβρίου ελικόπτερα του στρατού των ΗΠΑ είναι προγραμματισμένο να αναχωρήσουν από το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης και να πετάξουν σε σχηματισμούς προς το Στεφανοβίκειο και προς το Mihail Kogălniceanu στη Ρουμανία.

Οι πτήσεις είναι σχεδιασμένο να πραγματοποιούνται μεταξύ 8πμ και 6μμ λαμβάνοντας μέτρα που προβλέπονται από τις σχετικές μόνιμες διαδικασίες μείωσης θορύβου δηλώνοντας ότι για να μην ενοχληθούν οι κάτοικοι, θα παίρνονται επιπλέον μέτρα "καλής γειτονίας", διατηρώντας παράλληλα την μαχητική ικανότητα των ελικοπτέρων.

Οι δυνάμεις αυτές προορίζονται να συμμετάσχουν σε ΝΑΤΟικές ασκήσεις – πρόβες πολέμου – επιχειρήσεις, καθώς κλιμακώνετε η αντιπαράθεση με τη Ρωσία σε όλη τη συνοριογραμμή, από τη Βαλτική μέχρι τις ακτές της Μαύρης Θάλασσας.

Όλα αυτά δείχνουν με τον πιο ξεκάθαρο τρόπο ότι το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης γίνεται ορμητήριο της ΑμερικανοΝΑΤΟϊκής δολοφονικής μηχανής πράγμα που κάνει την περιοχή στόχο πρώτης προτεραιότητας .

Η ανάπτυξη Αμερικανονατοϊκών δυνάμεων στην «αυλή» της Ρωσίας, έχει προκαλέσει τις σφοδρές αντιδράσεις της. Ο Ρώσος Πρόεδρος Πούτιν πρόσφατα προειδοποίησε, ότι η Μόσχα θα συνεχίσει τις προσπάθειες για «στρατηγική ισοτιμία» με τους ανταγωνιστές της - κυρίως τις ΝΑΤΟικές δυνάμεις. Το τι σημαίνει αυτό το αντιλαμβανόμαστε όλοι. «Οφθαλμός αντί οφθαλμού» και η Αλεξανδρούπολη βρίσκεται ήδη στο «μάτι του κυκλώνα». Όλες οι υποδομές που χρησιμοποιεί το ΝΑΟ και οι ΗΠΑ, είναι εν δυνάμει στόχοι του πυραυλικού οπλοστασίου της Ρωσίας.

Φίλες και Φίλοι

Βρισκόμαστε σε μια χρονική περίοδο που πραγματοποιούνται σημαντικές κινήσεις στην παγκόσμια σκακιέρα. Είναι κινήσεις μεγάλου στρατηγικού βάθους, όπως είναι η Συμφωνία ΑΥΚΥΣ μεταξύ Αυστραλίας, Ηνωμένου Βασιλείου και ΗΠΑ, η οποία προκάλεσε και αλυσιδωτές αντιδράσεις.

Παρατηρούμε, ότι σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της γης, αναπτύσσονται «θερμές εστίες». Στον Ινδο-Ειρηνικό, στη Μέση Ανατολή, στην Αφρική, στον Περσικό Κόλπο, στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, στον Καύκασο και τη Μαύρη Θάλασσα. Η κούρσα των ανταγωνισμών ανάμεσα στις ΗΠΑ, την ΕΕ, την Κίνα και τη Ρωσία, και των συμμαχιών τους, είναι σε εξέλιξη.

Η εξελίξεις αυτές έχουν καταλυτικές επιπτώσεις και στην ευρύτερη περιοχή μας. Δεκάδες χιλιάδες ΝΑΤΟϊκή στρατιώτες είναι παρατεταγμένοι με το δάχτυλο στη σκανδάλη στα ευρωρωσικά σύνορα. Απέναντί τους άλλοι τόσοι Ρώσοι. Μια σπίθα αρκεί για να γίνει η ανάφλεξη. Με ασύλληπτης καταστροφικής ισχύος πυραυλικά συστήματα, σημαδεύουν ο ένας τον άλλο. Το ΝΑΤΟ, ήδη έχει εξαγγείλει ακόμη και προληπτικό πυρηνικό χτύπημα. Δυνάμεις συσσωρεύονται στην περιοχή μας.

Η Ελλάδα δίνει στρατιωτικές βάσεις στο ΝΑΤΟ και τις ΗΠΑ. Είναι επιθετικές βάσεις. Όλα αυτά υλοποιούνται στο έδαφος της υπάρχουσας ελληνοαμερικανικής συμφωνίας.

Η πείρα του λαού μας σχετικά με τον ρόλο των ΗΠΑ, του ΝΑΤΟ και της ΕΕ είναι οδυνηρή. Αποσκοπούν να κρατήσουν την Τουρκία στο «δυτικό στρατόπεδο», να αποδυναμώσουν τις σχέσεις που αναπτύσσει με τη Ρωσία ή ακόμα να αξιοποιηθεί ο τουρκικός στρατός σε ΝΑΤΟϊκές αποστολές, να πουλάνε οπλικά συστήματα.

Όλα αυτά τροφοδοτούν την επιθετικότητα της κυρίαρχης τάξης της Τουρκίας. Είναι γνωστό ότι διαχρονικά, οι δυνάμεις του ευρωατλαντισμού ανέχονται την αμφισβήτηση της

κυριαρχίας των ελληνικών νησιών, την κατοχή στην Κύπρο και δουλεύουν για τη διχοτόμηση του νησιού.

Αποτελεί πρόκληση η προσπάθεια των διαδοχικών κυβερνήσεων να δικαιολογούν τις αποστολές ελληνικών δυνάμεων στο εξωτερικό με την επίκληση σχετικών αποφάσεων του ΟΗΕ, της ΕΕ και του ΝΑΤΟ.

Η θέση μας δεν μπορεί να είναι άλλη απ' την δυναμική απαίτηση καμίας συμμετοχής των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό, σε στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά άλλων λαών. Να επιστρέψει η ελληνική στρατιωτική μονάδα και οι Patriot από τη Σαουδική Αραβία, να μην αποσταλούν στρατιωτικές δυνάμεις στο Σαχέλ, στην Αφρική.

Με την ευκαιρία θα ήθελα να απευθυνθώ και στα εν ενεργεία στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων λέγοντας τους ότι γνωρίζω πολύ καλά το νομοθετικό Πλαίσιο, που διέπει τη συμπεριφορά σας εντός και εκτός της υπηρεσίας σας και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό. Παράλληλα γνωρίζω ότι η συντριπτική πλειοψηφία σας προέρχεται από λαϊκές οικογένειες και ότι έχετε βιώσει τις συνέπειες των διαχρονικών αντιλαϊκών πολιτικών των ελληνικών κυβερνήσεων. Αφουγκραστείτε την κραυγή αγωνίας του λαού και πέρα από τις υπηρεσιακές σας δεσμεύσεις συνειδησιακά ταυτιστείτε με τις ρίζες σας, με το λαό.

Φίλες και Φίλοι

Συναγωνίστριες και Συναγωνιστές

Το κουβάρι όπως αντιλαμβάνεστε είναι πολύ και επικίνδυνα μπερδεμένο. Ο μόνος που μπορεί αληθινά να το ξεμπερδέψει, είναι ο ίδιος λαός.

Ας εμπιστευτούμε κι ας στηρίξουμε όλοι και με όλες τις δυνάμεις μας την Επιτροπή Ειρήνης.

Ο λαός της Αλεξανδρούπολης πρέπει με την ενεργή συμμετοχή του να φουντώσει το αντιιμπεριαλιστικό φιλειρηνικό κίνημα, διεκδικώντας:

- Να μην εγκατασταθεί αμερικανοΝΑΤΟϊκή βάση στην Αλεξανδρούπολη.
- Να καταργηθεί η Ελληνοαμερικανική Συμφωνία για τις Στρατιωτικές Βάσεις.

- Να κλείσουν όλες οι ΑμερικανοΝΑΤΟϊκές βάσεις.
- Καμία συμμετοχή των Ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων σε ιμπεριαλιστικές αποστολές στο εξωτερικό.
- Αποδέσμευση από το ΝΑΤΟ και την ΕΕ.
- Κανένας Έλληνας φαντάρος και στρατιωτικός να μη χρησιμοποιηθεί για τη διευκόλυνση των αμερικανοΝΑΤΟϊκών στην Αλεξανδρούπολη και όπου αλλού. Οι φαντάροι και λαός της περιοχής έχουν κάθε λόγο να αγανακτούν και να διαμαρτύρονται απ' την παρουσία των Αμερικανών στην πόλη τους.
- Η Αλεξανδρούπολη να γίνει λιμάνι των λαών και όχι ορμητήριο των ιμπεριαλιστών.

Καλή Δύναμη σε όλες και όλους

Καλό και ασυμβίβαστο αγώνα μέχρι η χώρα μας να αποδεσμευτεί μια για πάντα απ' τις λυκοσυμμαχίες.